

SÖLVESBORG

- av naturliga skäl -



*"Jag pendlar en halvtimme inåt landet.
När jag kommer hem och öppnar bil-
dörren känner jag lukten av hav, det
är underbart."*

Jimmy, 42 år



värme och engagemang

Sölvesborg är en populär kommun att bo och leva i. Kanske beror det på kombinationen av hav, skog och den charmiga stadskärnan. Eller beror det på den värme som präglar vår ort. Värme mellan människor, värme i klimatet, värme i stadskärnans arv och färger. Ett annat ord som symboliserar Sölvesborg är engagemang. Var tionde invånare är egen företagare och vi har över 170 föreningar. Våra skolor har hög personaltäthet och tryggheten och trivseln bland eleverna är stor. Omsorgen är känd för att få idel positiva omdömen. Men engagemanget yttrar sig också genom hur människorna här behandlar varandra. I Sölvesborg hälsar vi på folk vi möter på gatan. Oavsett om vi känner varandra eller inte.



*"Folk är så sociala här.
Många är ute och rör på
sig, hejar på varandra
och slår följe. Man tar
sig tid och pratar.
Så var det inte alls
på vår tidigare
bostadsort."
Annika, 36 år*

närhet och småskalighet

I Sölvesborg är det nära till det mesta. Nära mellan människor och till beslutsfattare. Nära till att uträtta ärenden, gå på banken eller apoteket. Nära till förskola och skola. Och i småskaligheten är det också lätt att känna sig trygg. Här känner vi och månar om varandra. Oavsett var i kommunen du bor har du nära till centrum med slingrande gator och ett varierat utbud av butiker och restauranger. Havet och naturen finns alltid runt omkring dig. Med goda tågförbindelser och läget intill E22 har du i Sölvesborg utmärkta pendlingsmöjligheter. Om andan faller på tar du dig snabbt till Malmö, Köpenhamn eller rent av kontinenten.



"När vi väl bestämt oss för att flytta var det helheten som avgjorde. Här fanns hela paketet. Det är begreppet livskvalitet som gäller för oss. Och så bemötandet från omgivningen såklart. Vi har verkligen blivit mottagna med öppna famnen."

Lennart, 53 år

naturnära livsmiljöer

Havsnära, naturnära eller centralt? I Sölvesborg behöver du inte välja. Här finns allt det där runt husknuten. Naturen och havet har under alla tider varit ett självklart inslag i livet som bofast. Här finns en tradition av fiske, jordbruk och hantverk. Och oavsett om du gillar att ströva i skog och mark, eller om du är en inbiten strandliggare, så finns här fantastiska förutsättningar att leva nära naturen. Det är flera nya bostadsområden på gång runt om i kommunen. Snart byggs en helt ny stadsdel med tillhörande bro över Sölvesborgsviken, som förbinder centrum med Listerlandets fina, vita sandstränder.

"Här är allt så nästgårds. Sölvesborg är gemytligt och har sån otrolig mångfald. Det hade vi inte förväntat oss av en så liten kommun."

Yvonne, 45 år



jobb och utbildning

Sölvesborgs kommun har många privata företag, över 1500 stycken faktiskt. Det är mycket för en liten kommun. Näringslivet bygger på väl utvecklad kompetens inom svetsning, industriservice, livsmedel, entreprenad och turism. I närregionen finns flera stora arbetsgivare som du enkelt kan pendla till med hjälp av bil, tåg eller buss. Inom dryga halvtimmen når du dessutom två flygplatser. Och om du går och när en dröm om att sadla om eller vidareutveckla dig, kan du vända dig till vårt Lärcentrum. Där kan du välja bland tusentals spännande utbildningar runt om i landet, tillgängliga via dagens teknik. På nära håll har du också både högskolor och universitet.

*"Mamma, kan vi bo här i tuuusen år?
Eller, jag menar, i alla fall tills vi dör."
Kasper, 6 år*



aktiv fritid

Sölvesborg bjuder på ett aktivt föreningsliv med stor mångfald. Det finns något för alla - även den mest kräsne. Inomhus som utomhus, för vältränade såväl som den som bara vill komma i form eller umgås under trevliga och aktiva former. Den omgivande naturen inbjuder förstås till mycket sol och bad, men även till vandring, cykling, ridning, skridskoåkning och fiske - eller varför inte en picknick under ett grönskande bokträd? Naturligtvis har du också möjlighet till mer stillasittande aktiviteter. Du kan lära dig nya språk eller spela gitarr, gå på teater, konserter och andra kulturarrangemang för alla åldrar. Valmöjligheterna är väldigt många, med andra ord.

*"Jag har bott på ganska många platser
i södra Sverige. Jag måste säga
att Sölvesborg nog var den
trevligaste av dom."
Berndt, 65*



Vill du veta mer om hur det är
att bo och leva i Sölvesborg?
e-posta till: flyttahit@solvesborg.se
ring till tel: 0456-81 61 60
eller kika på: www.solvesborg.se/flyttahit

Foton: Eijer Andersson, Fredrik Dahl & Serny